



Iedereen kent ze; die vieze, slecht geklede en altijd opdringerige zwervers in treinstations, voor jouw supermarkt en in donkere steegjes. Eigenlijk wil je ze liever niet kennen. Je loopt liever een blokje om. Bang voor een reactie van de zwerver, angstig voor zijn felle ogen, die je doordringend aankijken. Hopend dat hij niet om geld gaat vragen, want dan moet je een reactie geven..... Meestal loop je snel door, vrezend voor zijn doorzettingsvermogen. Misschien loopt hij wel achter me aan, of schreeuwt hij mij wat toe. Misschien gaat hij een scène maken, waardoor mijn gezicht met een rode blozende gloed wordt omsingeld. Doorlopen is het motto, met een bonkend hart, dat niet meer weet welk ritme het moet volgen. Gelukkig voor jou druipen de zwervers 's nachts af en verzamelen zij zich in het hol; het hol van de zwervers waar jij en de rest van jou collega's/vrienden nog nooit van hebben gehoord. Maar wat gebeurt er in dat hol, hoe is de sfeer daar en wat doen die zwervers daar?

Het hol van de zwervers

U wordt ontvangen in een donkere steeg door de "gastheer" van de avond, waarna iedereen het hol zal betreden. Daar treft u een ongekend gezellige sfeer aan, waar de zwervers zullen opkijken dat ze bezoek krijgen. U wordt wat aangekeken en beoordeeld, maar al snel voelt u zich er thuis, want het hol is er voor iedereen. Gedurende de avond kunt u genieten van een soepje, een buffet, vele soorten drankjes, het dessert en natuurlijk de zwervers zelf.

De zwervers kijken niet meer zo op van hun kunsten, maar wat u te zien krijgt zijn de echte straatartiesten van vandaag!

Zij brengen u Live Muziek, goochelarij en interactieve Show!

Na het dessert zal het echte zwerversbal beginnen. U kunt zich uitleven zonder voor joker te staan, want iedereen doet maar gelijk.



Prijzen / Menukaart

www.128.nl
info@128.nl
Tel: 030 - 6017228